



JAARBOEKJE
toerusting en vorming
2017 - 2018

Voorwoord

Ontmoeten, vormen, toerusten....

Als gemeente met elkaar in en met geloof bezig zijn. Juist ook doordeweeks, zodat je met elkaar kunt spreken, vagen stellen, samen dingen kunt doen. Dat maakt het samenleven als gemeente rijker. Je bouwt elkaar zo op.

In het komende seizoen is Bijbellezen het jaarthema. Sommige activiteiten zijn rond dit jaarthema opgezet.

Dit seizoen werkt ook de Immanuelkerk en de Noorderkerk met hetzelfde jaarthema. We werken met dezelfde gemeenteschets. En daarom hebben we ook een aantal activiteiten samen georganiseerd.

Er zijn verschillende soorten activiteiten: een cursus over Bijbellezen, een schriftstudie over Amos, gebedstoerusting. Maar ook een filmavond, een stiltewandeling, een avond over palliatieve zorg en over verslaving. Creatieve leden kunnen aan de slag met het maken van een kerststuk of creatief schrijven in de stille tijd.

Ga er eens lekker voor zitten, blader door het boekje. Kies iets uit dat bij u past of u interesseert en zet het in uw agenda! Geef u op via het emailadres. Aanmelden is niet altijd verplicht. Maar het is wel handig, want dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Voor sommige activiteiten is een maximaal aantal deelnemers vastgesteld.

Heeft u vragen? Bel of mail gerust!

Laat het een uitdaging zijn, om door deze activiteiten samen in het geloof te groeien. Om met elkaar op deze manier vorm te geven aan het gemeente van Christus zijn.

U bent van harte welkom!

1. Theater met Timzingt

**Humor, gezelligheid en verbinding, als start van het nieuwe seizoen!
Save the date!! Dit wil je niet missen!!!!**

Vrijdag 8 september komt TimZingt naar de Immanuelkerk. Deze datum is in plaats van 16 juni.

In plaats dat we het kerkelijk seizoen afsluiten met een avondje theater gaan we er mee starten! Om zo met een dosis humor en uitgerust weer te beginnen aan de activiteiten in het kerkelijk seizoen.

Humor relativeert en ontspant!

Timzingt maakt (liedjes)cabaret en kleinkunst. Hij schrijft, componeert en voert uit voor een select gezelschap tot grote (theater)zalen met honderden mensen. Tim begeleidt zichzelf op piano, gitaar en ukelele.

Tim heeft deze cabaretavond speciaal voor ons geschreven. Hij begint in oktober aan zijn landelijke tournee, maar gelukkig konden we hem nog boeken.

Algemene informatie

Datum: vrijdag 08 september 2017

Locatie: Immanuelkerk, Plevier 2

Tijd: 20.00 uur

Min.aantal deelnemers: n.v.t.

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Kosten

€ 5,00

Kaartverkoop:

Kaarten zijn te verkrijgen op

- maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur

in de Maranathakerk bij koster Peter

- woensdagavond in de Immanuelkerk bij koster Wander

Overige kaartverkoop op de avond zelf in de kerk.

De mensen die al een kaartje hadden gekocht voor 16 juni kunnen deze gewoon gebruiken.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theresia Ruizendaal.

° 06 - 151 74 912

° theresia.toerusting@bunschoten-west.nl

2 Gebedstoerusting

Ezechiël 22:30 “Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten.., maar Ik heb hem niet gevonden”..

Veel mensen vinden bidden moeilijk, omdat ze het niet geleerd hebben, terwijl bidden het mooiste is in de relatie met de Vader. Ben je bekend met de kracht van het gebed? God heeft ons een krachtig wapen gegeven die ieder kind van God kan en mag en moet gebruiken. En dat wapen is gebed!! Het is niet alleen een wapen maar het is ook ons communiceren met de Vader.

Op deze avonden gaan we kijken naar het gebed aan de hand van de tabernakel. De voorhof – het vragend bidden; Het Heilige – het zoekend bidden; het Heilige der Heilige – het kloppend bidden. Het is niet alleen onderwijs maar ook praktisch.

Wij als bruid van Christus schenken Hem ons gebed!! Gebed is intimiteit. De liefdesrelatie tussen God en de mens. Ook als kring kunt u hieraan meedoen.

Algemene informatie

Datum: donderdagavond 7 en 21 september, 5 oktober, 2 en 9 november.

Leiding: Henriëtte de Graaf en Loes de Graaf

Locatie: Maranathakerk

Tijd: 19.00 – 22.00 uur

Min. aantal deelnemers: n.v.t.

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving. Aanmelden is niet verplicht.

Meer informatie

Wil je meer weten over de gebedstoerusting?

° 033 - 298 6148 / 06 - 518 41 827

° jetdegraaf@outlook.com

3. *Cursus het goede nieuws van het oude testament*

Bij het bijbellezen is het belangrijk oog te hebben voor de lijn van de Bijbel. We moeten niet blijven hangen in losse teksten of verhalen. Het is belangrijk te ontdekken hoe God door de geschiedenis heen naar zijn einddoel toewerkt.

De cursus wil je aan de hand van het boek helpen om het Oude testament met meer begrip te lezen en oog te krijgen voor de grote lijnen. In de cursus wordt in grote stappen systematisch door de hele bijbel gegaan om de grote lijnen te zien.

De cursus is een samenwerking van de Maranathakerk met de Noorderkerk en Immanuelkerk.

Dit seizoen staan de eerste 5 lessen gepland van de cursus. In het volgende seizoen komt het tweede deel van de serie.

Algemene informatie

Datum: woensdag 11 oktober, donderdag 9 november, dinsdag 12 december, woensdag 17 januari, donderdag 8 februari.

Leiding: predikanten en pastoraal werker

Locatie: dinsdag Immanuelkerk, woensdag in de Maranathakerk, donderdag in de Noorderkerk

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Min. aantal deelnemers: 15

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Materialen

Neem je bijbel mee. En het boekje, Het goede nieuws van het Oude Testament, van Jasper Klapwijk, is goed als voorbereiding en nabespreking.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Aanmelden is niet verplicht.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Koelewijn

° 06 - 112 74 804

° kkoelewijn@spakenburg-zuid.nl

4. Schriftstudie Amos

Amos komt uit Tekoa in Juda en rond 760 v. Chr. profeteert hij in Israël. Hij is één van de kleine profeten. De tijd waarin hij leeft heeft wel parallellen met onze tijd.

Tijdens de avonden wordt eerst ingegaan op achtergronden, de tijd van het Oude Testament. De geschiedenis, de sociale omstandigheden en regels, de goden van de Kanaëniëten. Het is goed om wat meer te begrijpen van het leven van de mensen uit die tijd.

Daarna worden enkele hoofdstukken uit het Bijbelboek besproken. Het Bijbelboek heeft 9 hoofdstukken met profetieën en visioenen. Het is de bedoeling om de grote lijnen in dit Bijbelboek te ontdekken. Het is niet te doen om diep op alle teksten in te gaan op slechts vier avonden.

Laat het wel een aanzet mogen zijn om zelf of met de kring daarna dieper op de teksten in te gaan.

Algemene informatie

Datum: donderdagavond 26 oktober, 16 november, 11 januari en 1 februari.

Leiding: Karin Koelewijn

Locatie: Maranathakerk

Tijd: 19.30-21.30 uur

Min. aantal deelnemers: 8

Max. aantal deelnemers: 30

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij

toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Materialen

Neem een Bijbel mee en pen en papier als je aantekeningen wilt maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Koelewijn

° 06 - 112 74 804

° kkoelewijn@spakenburg-zuid.nl

5. Dienend Leiderschap

De avond gaat over dienend leiderschap in de kerk. Een sterk leiderschap team is belangrijk voor de groei en richting van de kerk.

We gaan met de bijbel in de hand door het onderwerp. Daarbij zullen diverse teksten uit Mattheus, Handelingen en Petrus aan bod komen. We kijken met name wat Jezus en zijn discipelen melden over leiderschap in de kerk.

Spreeken leiderschap en dienen elkaar tegen of vullen ze elkaar juist aan? We zullen ook kijken naar winnen in de kerk door het maken van doelen en delen van successen.

De avond bestaat uit een plenaire opening met bijbel lezen, aanbidding en gebed. Daarna volgt een inleiding over dienend leiderschap en een gezamenlijke discussie over het onderwerp.

Algemene informatie

Datum: 24 oktober 2017

Leiding: Dennis de Graaf

Locatie: maranathakerk

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Maximaal aantal deelnemers per sessie 12-15.

Bij meerdere aanmeldingen zullen we meerdere sessies plannen.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij

toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis de Graaf

° 06 - 215 38 648

° graaf881@casema.nl

6. Filmavond

Wil je een film zien met inhoud en daarover napraten onder het genot van een hapje en sapje? Dan is deze avond wat voor jou. Op het programma hebben we de film War Room staan.

Over de film staat geschreven:

Tony en Elizabeth Jordan hebben het voor elkaar-geweldige banen, een prachtige dochter en hun droomhuis. Maar schijn kan bedriegen. Hun wereld valt uit elkaar onder de druk van hun falend huwelijk. Terwijl Tony geniet van zijn succesvolle baan en met de verleiding speelt, wordt Elizabeth steeds verbitterder. Maar hun leven neemt een onverwachte wending wanneer Elizabeth een nieuwe klant, Miss Clara, ontmoet en ze een 'war room' moet opzetten om te bidden voor haar gezin. Terwijl Elizabeth voor haar gezin vecht, komen Tony's verborgen worstelingen aan het licht. Tony moet beslissen of hij met zijn gezin in het reine wil komen en of hij ervoor gaat zorgen dat Miss Clara's overtuiging, dat overwinningen niet toevallig zijn, bewezen wordt.

Algemene informatie

Datum:Dinsdag 26 september

Leiding:Henriette de Graaf

Locatie: Hoekstraat 11

Tijd:19.30 -22.00 uur

Min. aantal deelnemers: 5

Max. aantal deelnemers: 12

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Kosten

Gratis, je mag een vrijwillige bijdrage geven tijdens de avond.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daniëlle de Graaf.

° 06 - 255 50 200

° graaf881@casema.nl

7. De kerk van de toekomst

De Bijbel is dynamiet.
Ervaren we dat ook zo in ons persoonlijk leven en in de kerk?
Er wordt regelmatig gesproken over de crisis waarin de Nederlandse kerken zich bevinden.
Ik geloof dat dit zo is.

Wanneer we ons focussen op de kerk (niet op secularisatie en opvoeding, slechts zijdelings): wat zijn hier eventuele oorzaken van?
In welke situatie bevinden kerken zich?
Wat zijn uitdagingen en kansen?
Hoe verder?

Wordt dit een dromerig college waar we vol ongelooft naar luisteren (a la het vroegere 'het huis van de toekomst' - Chriet Titulaer) of komen we tot verrassende ontdekkingen...

Over hermeneutiek (hoe lees je de Bijbel?) vanaf de Reformatie tot nu, over het (laten) exploderen van de kerk, over belijdenis en Bijbel, over bevinding en evangelisch elan, over bouwen met zand, over groeien in de diepte.
Leestip: Tomas Halik "de nacht van de biechtvader."

Algemene informatie

Datum: donderdagavond, 12 oktober 2017

Leiding: Reinier Kramer
Locatie: Maranathakerk
Tijd: 19.30-22.00 uur
Min. aantal deelnemers: 10
Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.
Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Kramer

° 033-258 3499
° reinierkramer@spakenburg-zuid.nl

8. Bijbellezen met kinderen

Samen met kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Hoe verbinden ze dat met hun eigen leven? En hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen?

Kom naar de interactieve presentatie en workshop 'Bijbellezen met kinderen' van het Nederlands Bijbelgenootschap. Met elkaar gaan we aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het bijbelverhaal centraal stelt. De presentatie is gericht op bijbellezen met kinderen thuis of in de kerk en is voor (groot) ouders, kinderwerkers en andere opvoeders.

In deze presentatie:

- krijg je handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan
- sta je stil bij je eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan
- denk je na over het bijbellezen met kinderen nu
- ontdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel.

Algemene informatie

Datum: dinsdag 28 november 2017

Leiding: Wilma van de Veen

Locatie: Immanuelkerk, Plevier 2

Tijd: 19.30 (koffie vanaf 19.00 uur)

Min. aantal deelnemers: n.v.t.

Max. aantal deelnemers: 50

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap <https://www.bijbelgenootschap.nl/presentatie/> of neem contact op met Theresia Ruizendaal

° 06 - 151 74 912

° theresia.toerusting@bunschoten-west.nl

9. Stiltewandeling

Stiltewandelingen zijn er op gericht om jezelf te 'scannen'. De relatie met jezelf en hoe je in contact staat met God. Je gaat dit ontdekken aan de hand van een aantal vragen waarmee je de wandeling instapt.

Joline Zuidema zal je gedurende de vragen en overdenkingen, stilstaand en al wandelend begeleiden en zo je hoofd & hart tot stilte brengen.

Indien gewenst ronden we de wandeling af door met elkaar hierover door te praten.

Algemene informatie

Datum: zaterdag 25 november 2017

Leiding: Joline Zuidema

Locatie: Immanuelkerk, Plevier 2

Tijd: 11.00 uur

Min. aantal deelnemers: n.v.t.

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij

toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theresia Ruizendaal.

° 06 - 151 74 912

° theresia.toerusting@bunschoten-west.nl

10. Bijbellezen in de kerkgeschiedenis

De bijbel als dynamiet... Zo luidt ons jaarthema dit seizoen. Hoe lees je de bijbel? Nu zijn wij natuurlijk niet de eerste christenen die bij deze vraag stilstaan. Alle eeuwen door is er in de kerk over deze vraag nagedacht. De antwoorden die gegeven verschilden nog wel eens van elkaar.

Ik wil graag met jullie met zevenmijlslaarzen door de kerkgeschiedenis heenlopen en kijken hoe men in het verleden tegen de bijbel aankeek en de bijbel las. Met daarbij natuurlijk in het achterhoofd de vraag wat wij daarvan kunnen leren voor onze manier van bijbellezen.

Een aantal namen zal daarbij de revue passeren. Hoe las Augustinus de bijbel? En wat heeft Herman Bavinck - waar de Bavinckschool in ons dorp naar vernoemd is - ons op dit punt te zeggen? Ook de zogenaamde kerkvaders en Luther en Calvijn zullen voorbijkomen.

Wil je een korte opfriscursus kerkgeschiedenis? Ben je benieuwd wat wij kunnen leren als het gaat om het lezen van de bijbel? Wees dan van harte welkom en neem in ieder geval je mobiele telefoon mee. Die heb je nodig...

Algemene informatie

Datum: donderdagavond, 15 februari 2018

Leiding: ds. Gertjan van Harten

Locatie: Maranathakerk

Tijd: 19.30-21.30 uur

Min. aantal deelnemers: 10

Max. aantal deelnemers: 20

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Materialen

Neem je mobiele telefoon mee

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Van Harten

° 033-285 3536

° g.v.h@kpnmail.nl

11. Creatief schrijven in stille tijd

De workshop is voor iedereen die graag wil investeren in zijn of haar tijd met God. Schrijfkwaliteiten zijn niet nodig. De schrijftechnieken zijn niet moeilijk en zorgen er juist voor dat iedereen kan schrijven.

In de workshop krijg je uitleg over het gebruik van verschillende schrijftechnieken bij het bijbellezen en je stille tijd. Vervolgens ga je zelf aan de slag aan de hand van een aantal schrijfo opdrachten.

Bij creatief schrijven denk je, aan de hand van concrete vragen en opdrachten, schrijvend na over een onderwerp. De schrijftechnieken helpen je om op een andere manier na te denken, nieuwe gedachten te ontdekken en veel bewuster met een onderwerp of bijbelgedeelte bezig te zijn.

Wat creatief schrijven bijzonder maakt, is dat het helemaal niet belangrijk is of je kunt schrijven: schrijven is namelijk het middel en niet een doel op zich. De schrijftechnieken zijn ook helemaal niet moeilijk. Ze zorgen er juist voor dat iedereen kan schrijven.

Algemene informatie

Datum: wordt later bekend gemaakt

Leiding: Wilma Poolen

Locatie: Noorderkerk, kerkstraat 20

Tijd: wordt later bekend gemaakt

Min. aantal deelnemers: 10

Max. aantal deelnemers: nvt

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij

toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Koelewijn

° 06 - 112 74 804

° kkoelewijn@spakenburg-zuid.nl

12 Palliatieve zorg

Tijdens deze avond wordt er uitgelegd wat palliatieve zorg en sedatie inhouden. Door de medische wetenschap zijn veel behandelingen mogelijk. Maar voor ieder mens komt er eens een moment dat er geen genezing meer mogelijk is... Welke zorg grijpen we in die laatste levensfase dan aan? Eén van de vragen is bijvoorbeeld: kun je thuis blijven of is het beter om naar een hospice te gaan? Het is goed om daarover voor onszelf of de mensen om ons heen na te denken. Euthanasie is bij iedereen bekend. Veel minder bekend zijn de mogelijkheden rondom palliatieve zorg. Wat is het verschil? En hoe kan dat van betekenis zijn in de laatste levensfase? Op deze avond gaan we vanuit medisch én bijbels perspectief hierover in gesprek.

Algemene informatie

Datum: 25 januari 2018

Leiding: Alida van der Hout (palliatief verpleegkundige)

Locatie: Maranathakerk

Tijd: 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Min. aantal deelnemers: 10

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving. Aanmelden is niet verplicht.

Eventuele kosten

Er wordt een collecte gehouden voor het hospice Nijkerk.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de website van het hospice www.hospicenijkerk.nl

Voor informatie over de avond kun je terecht bij Karin Koelewijn

◦ 06 - 112 74 804

◦ kkoelewijn@spakenburg-zuid.nl

13. Aandacht voor verslaving

De Boei organiseert in de Maranathakerk een avond over het signaleren en het begeleiden van middelengebruik onder jongeren.

Wat zijn de signalen en hoe ga ik het gesprek aan met deze jongeren? Deze twee vragen zijn niet makkelijk te beantwoorden en vragen om een juiste houding en benaderingswijze van jou als jeugdwerker.

Jongeren zijn in een fase waarin experimenteren en het ontdekken van de wereld centraal staan.

In deze training gaan Rody Koelewijn van de Boei en Hanneke van der Kooy van Jellinek verslavingszorg met u in gesprek over:

- Verslaving; wanneer ben je verslaafd?
 - Wat is er aan te doen? Kan je ervan genezen?
 - Hoe gevaarlijk zijn verschillende drugs en alcohol?
 - Hoe kunnen jeugdwerkers, catecheten, leiders van de jeugdvereniging, jeugdouders en professionals in de zorg (De Boei en Jellinek) samenwerken?
 - Hoe kan je iemand steunen die hulp nodig heeft vanwege verslavingsproblemen?
- Deze training is alleen bedoeld voor alle jeugdouders, werkers van kinder- en jongerenpastoraat, leiders van jeugdverenigingen en catecheten.

Algemene informatie

Datum: 21 november 2017

Leiding: Afke van der Velden

Locatie: Maranathakerk

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Opgeven

Je moet jezelf opgeven per email bij Rody Koelewijn, sociaal werker De Boei
Mailadres: rody@deboeibunschoten.nl
Tel: 06- 53765593

Voor informatie over de avond kun je terecht bij Afke van der Velden

° 06 - 150 74 346

° avandervelden@spakenburg-zuid.nl

14. Tienererevent Like Jesus

Like Jesus bestaat dit jaar 5 jaar. Reden voor een éxtra groot feest voor éxtra veel tieners uit het hele land. Daar staan niet alleen David de Vos en de Teenzoneband klaar om tieners een toffe dag te bezorgen. Ook LZ7 en Lindz zijn van de partij.

Algemene informatie

Datum: 7 oktober 2017

Leiding: Gerrit de Graaf, 06 - 836 95 413

Locatie: Americahal in Apeldoorn

Tijd: 13.00 - 21.00 uur

We gaan met een aantal bussen naar dit jeugdevent. <https://goandtell.nl/>

Aanmelden

Per email bij Gerrit de Graaf. Dan weten we hoeveel bussen we gaan reserveren: Stuur je mail naar g.degraaf1985@gmail.com

Kosten voor toegangskaartje:

12,50 euro. Je moet je zelf je inschrijving regelen en je kaartje online betalen! Dat kan via:

<https://goandtell.nl/activiteit/like-jesus-2017>

Kosten vervoer: gratis

Meer informatie:

° 06 - 836 95 413 (Gerrit de Graaf)

En het allerbelangrijkste: neem je vrienden en vriendinnen mee!!



Ook in 2018 staat Simply Jesus weer op de agenda, met een prachtig programma voor volwassenen, tieners én kids. Denk eens na over wie jij volgend jaar mee kunt nemen en blok de datum alvast in je agenda: 2 april 2018 (Tweede Paasdag).

15. Handletteren

Ben jij een creatieveling of vind je het fijn om creatief aan het werk te zijn dan is deze avond wat voor jou.

Je zoekt een mooie (bijbel)tekst of bemoediging uit en gaat deze op papier zetten door middel van handlettering.

De beginselen van handlettering worden je uitgelegd maar je bent vooral zelf aan de slag met een mooie tekst!

Algemene informatie

Datum: donderdag 12 oktober 2017

Leiding: Gabriëlle de Graaf en Daniëlle de Graaf

Locatie: Maranathakerk

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Min. aantal deelnemers: 4

Max. aantal deelnemers: 8

Materialen

Mocht je een potlood, liniaal en gum hebben dan is het handig om deze mee te nemen.

Kosten

€ 5,00 voor de materialen die worden gebruikt.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Meer informatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daniëlle de Graaf.

° 06 - 255 50 200

° graaf881@casema.nl

16. Kerstkrans of kerststuk maken

Tijdens deze workshop maak je eigen kerstkrans of kerststuk. Naar eigen idee of naar een voorbeeld.

Mooi voor de feestdagen.

Je kunt je individueel opgeven, maar ook als groep er een gezellige avond van maken.

Natuurlijk wordt voor de inwendige mens gezorgd met koffie en warme appeltaart.

De opbrengst van de workshops is voor zending, hulpverlening en evangelisatie.

Algemene informatie

Datum: eind november/begin december in overleg

Leiding: Hendrina Ruizendaal en Hermijn Koelewijn

Locatie: Straussweg

Tijd: 19.00 – 22.00 uur

Min. aantal deelnemers: 8

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving. Aanmelden kan ook rechtstreeks bij de leiding.

Materialen

Voor materiaal wordt gezorgd.

Eventuele kosten

€ 25,00.

Daarin zijn inbegrepen kosten voor koffie, gebak en materialen

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hendrina Ruizendaal

° 033 - 298 7937 / 06 - 812 99 546

° rruizendaal53@gmail.com

17. Maragroep

Je bent jong en één van je ouders overlijdt.
Wat heeft dat een impact!!
Was er wel aandacht voor jou in de familie, in de kerk of op school?
Of moest jij je ouder troosten en kreeg je de opmerking : “Goed voor je vader of moeder zorgen.”
En nu ben je zelf volwassen, getrouwd of zelfstandig. Zijn er veel vragen en komen er misschien nog bij.
Lege plaatsen bij belangrijke gebeurtenissen, geen voorbeeld van de vader of moederrol.

Wil je hier met lotgenoten over praten?
Dat kan, er start weer een Maragroep .
Om samen verder te komen , van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.
Vier avonden met veel eigen inbreng, luisteren, praten, huilen en stil zijn.

Algemene informatie

Datum: donderdagavond 28 september en 12 en 26 oktober, 09 november 2017

Leiding: Janny Mewe

Locatie: Beethovenlaan 81 (bij veel aanmeldingen een zaal in de kerk)

Tijd: 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Min. aantal deelnemers: n.v.t.

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.
Of bij Janny Mewe, zie onder.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janny Mewe

° 033 - 298 1221

° jmewebreeman@icloud.com

18. Veilig jeugdwerk

De actiegroep Eduscenes zal in een vorm van toneel/theater situaties laten zien waar jeugdwerkers tegenaan kunnen lopen in de omgang met jeugd en jongeren.

De vertrouwenspersonen van de Maranathakerk geven een toelichting over hun taak. Na afloop ondertekenen de jeugdwerkers de gedragscode voor veilig jeugdwerk.

Meer info: <http://www.meldpuntmisbruik.nl/wp-content/uploads/2016/12/Eduscenes.pdf>

Algemene informatie

Datum: 19 september 2017

Leiding: Afke van der Velden

Locatie: Maranathakerk

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Opgeven

Deze bijeenkomst is verplicht voor:

- leiders en bestuur jeugdvereniging
- catecheten
- jeugdouderlingen
- werkers kind- en jongerenpastoraat

Geïnteresseerde gemeenteleden zijn welkom.

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving. Aanmelden is niet verplicht.

Meer informatie

° 06 - 150 74 346

° avandervelden@spakenburg-zuid.nl

19. Huwelijkscafechese

Graag kondigen we voor het seizoen 2017/8 een huwelijksstraining aan.

Daarbij hebben we jongeren op het oog die op weg zijn naar het huwelijk en behoefte hebben aan enige vorming en gesprek met leeftijdgenoten die in dezelfde situatie verkeren.

We denken aan vier avonden van 8 tot (uiterlijk) 10 uur bij ons aan huis of, bij omvangrijke aanmelding, in één van de zalen bij de kerk.

Het is de bedoeling om het met elkaar te hebben over:

- de eenheid van het huwelijk
- communicatie tussen man en vrouw
- seksualiteit en gezinsvorming
- geestelijke eenheid

Algemene informatie

Datum: maandagavond 15 januari, 29 januari, 12 februari en 26 februari 2018

Leiding: Janny en Kees Mewe

Locatie: Beethovenlaan 81 (of in één van de zalen van de kerk bij veel aanmeldingen)

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Min. aantal deelnemers: n.v.t.

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Of bij Janny en Kees Mewe, zie onder.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janny en Kees Mewe

° 033 - 298 1221

° mail@cjmewe.nl

20. Doopcatechese

Komend seizoen willen we in twee avonden een doopcatechese verzorgen voor ouders die een kindje verwachten. Daarbij gaat het in de eerste avond over de volgende vragen:

- Wat betekent de doop voor ons als ouders?
- Wat belooft God precies bij de doop?
- Wat zegt de Bijbel over het verbond?

In de tweede avond komen de volgende vragen aan bod:

- Hoe leg je de doop uit aan je kinderen?
- Hoe geef je geloofsopvoeding vorm?
- Met welke vragen zitten jullie als ouders?

Algemene informatie

Datum: 23 november en 7 december 2017

Leiding: Jan Blok

Locatie: Maranathakerk

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Opgeven

Je kunt je aanmelden per email bij toerusting@spakenburg-zuid.nl.

Je krijgt een bevestiging na inschrijving. Of bij Jan Blok, zie onder.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Blok

- 033 - 456 1950
- mjcblok@ziggo.nl

21. Alphacursus

Tijdens de Alpha cursus worden in elf weken tijd de basisthema's van het christelijk geloof behandeld. De cursus is bedoeld voor mensen die kennis willen maken met het geloof. In de praktijk werkt het ook verdiepend en verrijkend voor wie al langer onderweg is als gelovige!!

We beginnen de avond met een warme maaltijd. Na de maaltijd volgt een inleiding en daarna praten we in kleine groepjes daarover door. Onderdeel van de cursus is ook een weekend weg (vrijdag t/m zaterdag).

Voor jongelui (t/m 21 jaar ongeveer) is er een speciale Youth Alpha. Dit gaat uit van de Noorderkerk/ Immanuelkerk. Contactpersoon: Renate Winter, 06 - 144 382 47.

Algemene informatie

Datum: 11 dinsdagavonden vanaf 12 september 2017

11 dinsdagavonden vanaf 16 januari 2018

Leiding: het Alpha team

Locatie: Keet & Koters

Tijd: 19.00-22.00 uur

Min. aantal deelnemers: n.v.t.

Max. aantal deelnemers: n.v.t.

Opgeven of meer informatie

Je kunt je aanmelden op

alphazuid@gmail.com

Je krijgt een bevestiging na inschrijving.

Je kunt contact opnemen voor de september-alpha: Annemieke Heek,
06 - 344 86 199

januari-alpha: Margreet Koelewijn
06 - 229 73 244

Kijk voor meer informatie ook op de website:
www.spakenburg-zuid.nl/gemeente/alpha-spakenburg-zuid/

Materialen

Iedere deelnemer ontvangt een Alpha werkboekje.

Kosten

De cursus is in principe gratis.

Voor het weekend vragen we een bijdrage. Tevens kunt u vrijwillig doneren voor de overige kosten. Hiervoor staan elke week een collectebus op de bar.

JAARBOEKJE
toerusting en vorming
2017 - 2018

WENDY BEUKERS