



**Maranathakerk
GKv Spakenburg-Zuid**

**Zondag 15 april 2018
(8.45 en 10.30 uur)**

*Jaarthema
"De Bijbel is dynamiet"
Nieuw leven*

**Lezen: Filippenzen 1:27-2:18
Tekst: Filippenzen 2:5-11**



Ds. Reinier Kramer
(reinierkramer@spakenburg-zuid.nl)

Nieuw leven: WIE ZINGT HET HOOGSTE LIED?

Het laatste blok van het jaarthema (de Bijbel is dynamiet) gaat over het 'nieuwe leven.' Wat is het nieuwe leven door Jezus Christus en door zijn Geest?

Het roept allereerst de vraag op wat ons 'oude leven' dan is?

Ik vermoed dat velen dan zullen wijzen op zonde, kwaad en fouten die je doet. Toch denk ik dat 'nieuw leven' veel dieper gaat. Het is eigenlijk je hele visie op het leven veranderen. De gezindheid (2:5), de mentaliteit waarmee je in het leven staat verandert. Je gaat er anders naar kijken, over denken en anders leven. Vernieuwd leven.

Hoe zag dat 'oude leven' er uit in de tijd dat Paulus zijn brief aan de Filippenzen schreef? Het Romeinse rijk was een wereld vol klassen. Rangen en standen. Bovenaan stond de keizer die kurios, 'heer' (2:11) genoemd werd. Hij bezat zelfs de titel 'Zoon van God.'

Daaronder had je de Romeinse burgers (waar Paulus er een van was!), zo'n 2% van de bevolking. De rest was het gewone volk. Daarbinnen had je ook weer allerlei verschillen. Iemand met paard stond hoger in aanzien dan iemand zonder. Rare jongens, die Romeinen... Een beetje alsof het in onze tijd uitmaakt in wat voor auto je rijdt?

Alhoewel... Is onze maatschappij met haar 'maatschappelijke ladder' wezenlijk anders?

Het creëert ontevredenheid, geldingsdrang, eigenwaan, eigen belangen (2:3-4), want er is altijd wel iemand die een treetje hoger staat...

Is dit niet onze natuur? De allereerste mens, de kroon op de schepping van God, wil ook net een trapje hoger: als God zijn (Genesis 3:5).

Deze manier van leven noemt Paulus het 'oude leven.' Het creëert strijd, jaloezie, onvervulde verlangens, wanhoop, liefdeloosheid, egoïsme. Wie zingt het hoogste lied?

Maar dan zingt Paulus een lied (2:5-11) over de hoogste ooit, Jezus Christus! De man bovenaan de Jacobs ladder: de Zoon van God, God zelf. Heer, kurios, over deze wereld. Jezus Christus daalt af, komt helemaal onderaan onze maatschappelijke ladder terecht. Bewust. Waarom? Omdat jij daar zit. Omdat ik daar zit. Gevallen mensen. Koning, keizer, admiraal, sterven moeten we allemaal en dan kent zelfs je plaats je niet meer (Psalm 103:15-16). Om ons te zoeken, te vinden, daar waar we zijn. Daarom doet Jezus Christus afstand van alles. Zo onbereikbaar zijn we. Zo diep zijn we gezonken. Maar op deze manier kan je via Jezus Christus opklimmen, recht voor het liefdevolle en eeuwige aangezicht van God. Jezus is de Jacobs ladder (Johannes 1:51).

Verandert dit niet je hele visie op het leven? Je kijkt op dat wat belangrijk is en op de ander, wordt dat niet helemaal opnieuw gedefinieerd? Ontstaat er niet een totaal ander leven, waarin liefde de boventoon voert, de ander belangrijker is dan jezelf, waar passie zijn juiste woordwaarde weer krijgt en iedereen echt gezien wordt? Wat is de nieuwe mentaliteit? Niet egocentrisch, maar Christocentrisch? Welk effect heeft dit op Paulus zelf? Op pater Damiaan? Op de kerk? Op mij?

Leesrooster komende week:

Maandag: Psalm 113
Dinsdag: Genesis 3:1-13
Woensdag: Marcus 9: 30-37
Donderdag: Marcus 10:32-45
Vrijdag: Johannes 13:1-17
Zaterdag: Handelingen 16:11-40

Vragen om te bespreken:

- Wat is jouw visie op het leven?
- Hoe komt dat?
- Welke levensvisie is bepalend in de wereld om je heen?
- Wat gebeurt er wanneer je levensvisie niet egocentrisch maar Christocentrisch is? Noem een aantal voorbeelden en bespreek die met elkaar.
- Waarom verlaat Paulus de gevangenis niet met zijn 'verlaat de gevangenis zonder te betalen'-kaart (het burgerschap van Rome)? Zie Handelingen 16. Welk effect heeft dit?
- Ken jij inspirerende voorbeelden van Christocentrisch leven? Vertel ze elkaar en denk na over het effect daarvan op een ander.