



Maranathakerk
GKv Spakenburg-Zuid

Zondag 26 november 2017
(8.45 en 10.30 uur)

- Eeuwigheidszondag -



Jaarthema
"De Bijbel is dynamiet"
God en het lijden

Lezen: Deuteronomium 34
Tekst: Deuteronomium 34:10

Ds. Sipke Alserda
(SipkeAlserda@spakenburg-zuid.nl)

God en het lijden: WEL/NIET in het beloofde Land?

Zondag 26 november 2017 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag gedenken wij de broeders en zusters uit onze gemeente, die het afgelopen jaar gestorven zijn.

Daarbij hoop ik te preken over **Deuteronomium 34**: het sterven van Mozes. Het is de laatste preek in de serie over Mozes en het volk Israël.

Binnen ons jaarthema *De Bijbel is Dynamiet* staat deze dienst in het kader van deelthema 2: God en het lijden.

Mozes heeft het volk door de woestijn heen geloodst en tot aan het land Kanaän gebracht. Maar zelf mag hij het beloofde land niet binnen gaan. Tot zijn grote verdriet moet hij het verder aan Jozua overlaten, als zijn opvolger. In het zicht van de finish moet hij afhaken. Waarom?

Ook zijn broer Aäron is gestorven, kort daarvóór. En eerder al zijn zus Mirjam. In feite is een hele generatie Israëlieten gestorven in de woestijn.

Waarom? Is dat straf? Is God zo'n strenge God?

Hoe zit het met het lijden in deze wereld? Ook vandaag: als het gaat om ziekte en sterven. Vooral wanneer mensen al vrij jong moeten sterven. Maar ook als het gaat om natuurrampen als hongersnood, orkanen en aardbevingen. En dan nog alles wat mensen elkaar aandoen: oorlog, zinloos geweld, etc.

Waarom laat God dat toe? Waarom grijpt Hij niet in?

Toch is in werkelijkheid God de énige, die echt iets doet aan dat lijden.

Dat zien we vooral in Christus. Met name in het lijden en sterven van Christus.

Mozes mag wel de grootste profeet van het Oude Testament worden genoemd (vs 10). Maar ook hij schiet te kort om Gods volk echt te verlossen.

Hij mag het volk Israël niet in het aardse Kanaän brengen. En hij kan het helemaal niet in het hémelse Kanaän brengen. Dat kan alleen Christus.

In het aardse Kanaän is het lijden nog steeds niet voorbij. De eeuwen dóór is er ook onder Gods volk van veel lijden sprake geweest. Het einde van alle lijden is in het hemelse Kanaän. Daar mocht Mozes wél binnengaan!

Thema: **Land in zicht!**

Dankzij Christus hebben wij uitzicht op een hele nieuwe wereld. Met vernieuwde mensen. Gestorven gelovigen zijn ons voorgegaan. Op Gods tijd mogen wij volgen. Een Toekomst om naar uit te zien!

Leesrooster komende week:

Maandag: Numeri 20:1-13
Dinsdag: Deuteronomium 3:18-29
Woensdag: Psalm 90
Donderdag: Lukas 9:28-36
Vrijdag: Openbaring 2:17
en 14:6-13
Zaterdag: Openbaring 21:1-7

Vragen om te bespreken:

- Welk beeld heb jij van God? Een God van liefde? Waarom wel/niet?
- Hoe kijk jij aan tegen alle lijden in de wereld? Te rijmen met een God die liefde is?
- Hoe ervaar jij (wel/niet) Gods nabijheid in ziekte en bij sterven?
- Welke plaats neemt het lijden en sterven van Jezus hierbij in?
- Brengt de viering van het Avondmaal de betekenis van Jezus' offer voor jou dichterbij? Waarom wel/niet?
- Al vanaf onze Doop is ons een hemels Kanaän beloofd. Wat betekent die belofte voor jou?
- Is het een mooie of 'enge' gedachte, dat dit Land (bijna) in zicht is?