



**Maranathakerk
Spakenburg-Zuid**

**Zondag 27 augustus 2017
(16.30 uur)**

- STARTZONDAG -

**Lezen: Efeze 3:1-21
Tekst: Efeze 3:10-12**



Bijbel lezen
zonder het op Gods plan te betrekken
is als naar een hoorspel luisteren
met vingers in de oren.

Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)

GOD HEEFT EEN PLAN MET DE WERELD

We gaan ons dit jaar bezighouden met het thema: De bijbel is dynamiet. We willen nadenken over de vraag hoe we de bijbel moeten lezen. Vandaag trappen we af met de vraag wat nu het grote verhaal van de bijbel is.

Dit verhaal is als volgt samen te vatten. God schiep de aarde en de mens met het doel dat heel de wereld vol zou worden met mensen die Hem zouden eren. De zondeval leek dit plan te laten mislukken. Maar God liet en laat de wereld niet aan haar lot over. Zijn eeuwenoude plan zal worden gerealiseerd: mensen uit alle volken en culturen zullen Hem volmaakt eren! Er komt een nieuwe aarde. Daar werkt God – dwars door alle zonden van mensen heen – naar toe.

Dit plan van God is verwezenlijkt in Jezus Christus (**vs.11**) Jezus heeft er met zijn sterven voor gezorgd dat die nieuwe aarde kan komen. Zijn opstanding uit de dood is er een garantie van. Daarom kunnen we de bijbel niet los van Jezus en los van Gods plan lezen. Een belangrijke leesregel is dan ook: Wat zegt dit bijbelgedeelte over Jezus Christus en over Gods grote plan?

Daarmee is de bijbel dynamiet voor ons leven. Wij leven vaak voor onszelf en ons eigen geluk, terwijl de bijbel laat zien dat het allemaal draait om de eer van God en de komst van zijn Koninkrijk. De bijbel leert ons anders naar het leven te kijken en nodigt ons uit om deel uit te maken van Gods plan: om Hem te dienen en ons te richten op de komst van Gods nieuwe wereld door nu al te leven in overeenstemming met de wetten van Gods Koninkrijk.

De kerk speelt een hele belangrijke rol in Gods plan. Ze is geroepen om aan engelen bekend te maken wat God met deze wereld wil (**vs.10**) Er gaat een boodschap uit van de kerk. Niet alleen richting engelen, maar ook naar de wereld toe. De kerk laat zien dat het geloof in Jezus culturele en sociale verschillen overstijgt. Daar komt bij dat de kerk geroepen is om Gods Koninkrijk voor te leven: een leven in recht en gerechtigheid, vrede, harmonie en zelfverloochening. De kerk mag op die manier Gods wijsheid in al haar facetten bekend maken (**vs.10**)

Dit zijn grote woorden. De praktijk blijkt echter weerbarstig te zijn. De eenheid staat in de kerk vaak onder druk en in de kerk leven we echt niet altijd in overeenstemming met Gods plan met deze wereld. Daarom is het zo belangrijk om steeds weer in de bijbel te lezen. Om ons zo te laten voeden zodat Gods verhaal meer en meer ons verhaal wordt!

Leesrooster komende week:

Maandag: Genesis 12:1-9

Dinsdag: Psalm 87

Woensdag: Jesaja 25:6-12

Donderdag: Efeze 2:1-22

Vrijdag: 1 Petrus 1:3-12

Zaterdag: Openbaring 22:1-17

Vragen om te bespreken:

- Hoe vaak lees je in de bijbel en *waarom* lees je eigenlijk in de bijbel?
- Lees je wel eens met gemeenteleden uit de bijbel? En zo ja: op welke momenten doe je dat?
- Raakt het plan van God met deze wereld jou? En kun je aangeven waarom of waarom niet?
- Een belangrijke leesregel bij bijbel lezen Wat zegt dit gedeelte over Jezus en over Gods plan? Kun je iets met deze leesregel?
- De kerk speelt volgens de bijbel een belangrijk grote rol in Gods plan. Hoe belangrijk vind *jij* de kerk?
- In hoeverre laten wij als Maranathakerk “de wijsheid van God in al haar schakeringen” (vs.10) zien?