

Jonge mensen zijn van groot belang voor God en vertegenwoordigen de toekomst van de Kerk en van onze wereld. Het is ons als kerk dan ook alles waard om hierin te investeren!

Bent u hier ook van overtuigd?

Gaat uw hart ook sneller kloppen bij de gedachte dat u een kind kan helpen tot het punt te komen, waarop het zegt: "Voor mij is leven Christus"? (Filippenzen 1 : 21)

Dan willen we graag het volgende nog even aan u voorleggen.

In onze kerk is er kinderbijbelklas in de diensten van half 11 en half 5. Kinderen krijgen tijdens de preek een bijbelverhaal op hun eigen niveau aangeboden. We gebruiken hierbij de methode *Vertel het maar*.

Ons streven is hierbij te laten zien wat een verhaal of bijbels feit met ons doet en waarom dat voor ons zo belangrijk is. Als een kind de relevantie ervan in ziet, dan zal het dat als bagage in zijn rugzak voor het leven doen. Kinderen krijgen zo voorbeelden in de kerk te zien waar ze zich aan op kunnen trekken.

Nu zijn er in de dienst van half 11 heel veel kinderen. Dat is natuurlijk heel fijn, maar we lopen hierbij wel tegen grenzen aan. Er zitten nu te veel kinderen in een te kleine ruimte.

Als we dit op willen lossen, hebben we meer helpers nodig. Dan kunnen we kleinere groepen maken. Niet iedereen hoeft een bijbelverhaal te kunnen vertellen. We zoeken ook mensen die willen helpen bij de verwerking (knutselwerkje o.i.d. Ideeën hiervoor staan in de handleiding). Ook tieners kunnen hierbij helpen! Ons streven is dat u niet vaker dan 1x per 6 weken aan de beurt bent.

Een andere oplossing voor de te grote groepen zou kunnen zijn om ook kinderbijbelklas in de dienst van kwart voor 9 te geven.

Daarom willen we u vragen de enquête op de achterkant in te vullen. De enquête kan ingeleverd worden in de grote hal, doos staat op de tafel, of in de doos op de balie van de koster.

Alvast hartelijk bedankt!

Namens de kinderbijbelklascommissie,
Heidi de Graaf

Enquête Kinderbijbelklas

Deze vraag is voor wie kinderen in groep 1-4 heeft:

➤ **Wanneer er kinderbijbelklas komt in de dienst van 8.45 uur, ga ik met mijn kinderen liever naar deze dienst dan naar de dienst van half 11.**

- Eens
- Oneens

➤ **Ik wil me graag inzetten voor kinderen in de kerk** **Ja/nee**

- Ik wil de bijbelvertelling doen.
- Ik wil de verwerking (knutselen, spelletje) verzorgen.
- Ik wil helpen (ondersteunend).
- Ik wil graag lid worden van de kinderbijbelklascommissie (helpen bij roosters maken e.d.)
- Ik wil graag bijzondere activiteiten voor kinderen in de kerk organiseren.

Ik ben beschikbaar voor de volgende dienst(en)

- 8.45 uur (Groep 1-4)
- 10.30 uur (Groep 1-4)
- 16.30 uur (Groep 1-4)
- 16.30 uur (Groep 5-7, is 1x in de 14 dagen)

Ik ben al leid(st)er **ja/nee**

Zo ja, graag ook hieronder uw gegevens noteren, zodat we kunnen controleren of onze gegevens juist zijn.

Mijn gegevens:

Naam:

Adres:

Tel. nummer:

Emailadres:

NB: Wees welkom op zondag 28 juni na de dienst van half 11 in de grote zaal voor meer informatie, inspiratie en een presentje om je te bedanken voor het afgelopen jaar of om je welkom te heten voor het nieuwe jaar.